

## TALEPLERİMİZ

- Temel ücretimizin yükseltilmesi ve tüm ücretlerimizin emekliliğe yansıtılması,
- Çalışma saatlerinin azaltılması (haftalık 40 saat), fazla çalışmanın kaldırılması,
- Tüm çalışanların güvenceli ve eşit statüde istihdam edilmesi, personel eksikliğini giderilmesi,
- Taşeron sistemine son verilmesi, mevcut çalışanların örgütlenmesine getirilen engellerin kaldırılması, işten çıkarmaların yasaklanması, kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınması,
- Temel mal ve hizmetlere zam yapılmaması, yapılan zamların geri alınması,
- İşsizlik fonu gibi çalışanların alın teri ile biriktirdiği fonların ve hazine olanaklarının işsizlerin-yoksulların desteklenmesi amacıyla kullanılması,
- Özelleştirmelerin durdurulması ve özelleştirilen kurumların geri alınması,
- SSGSS yasası başta olmak üzere sağlık hizmetlerini paralı hale getiren ve özelleştiren tüm düzenlemelerin iptal edilmesi,
- Başta sağlık, sosyal hizmet, eğitim ve sosyal güvenlik olmak üzere kamu hizmetlerinin hak olarak ücretsiz ve eşit sağlanması.

### *Krizin yükünü yaratanların çekmesi için;*

İşyerlerimizde işçi-memur-sözleşmeli tüm emekçileri, hiçbir ayırım gözetmeksizin birleştirmeyi ve harekete geçirmeyi amaçlayan bir örgütlenme içinde olmalıyız.

İşyerimize ve işkolumuza dair taleplerimizle genel taleplerimizi birleştirerek kazanmak için mücadele etmeliyiz.



## KRİZİN BEDELİNİ ÖDEMEMEYECİZ!

SES'miz Dergisi Ücretsiz Ekidir.

SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adına Sahibi: Bedriye YORGUN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Şükran DOĞAN - Yönetim ve Yazışma Adresi : Necatibey Cad. No: 82/13-14 Kızılay - ANKARA

Tel : (0312) 232 61 22 pbx - Faks: (0312) 230 21 93 • web: www.ses.org.tr - e-mail: ses@ses.org.tr

Baskı : Hermes Basımevi - Kazım Karabekir Cad. 39/18 İskitler / ANKARA • Basım Adedi: 50,000 • Basım Tarihi: 14 Ocak 2009



**SES**  
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası



# KRİZİ BİZ YARATMADIK

**KRİZE, ZAMLARA,  
YOLSUZLUĞA KARŞI  
EMEK VE DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELEYE**

# YÜKÜNÜ DE BİZ ÇEKMEYECEĞİZ!

Kapitalizmin krizi tüm dünyaya yayılıyor. Önceleri “Bizi az etkileyecek, bizi teğet geçecek” diyerek krizi hafife alan Başbakan, krizin Türkiye’yi de vurmasına rağmen “ölüm sinyali vermeyen hastaya kefen hazırlayan doktor olur mu, ben ülkemın doktoruyum, olay psikolojiktir” demeye devam etti. Kapitalizmin “küreselleşen dünyası”nın bir parçası olmakla övünülen Türkiye’nin, bu krizin dışında kalması da beklenemezdi.

Aşırı kar hırsı ile dünyayı krize sokan sermaye kesimi, krizden en az zararlı çıkmak için örgütlü hareket ediyor ve krizin faturasını biz emekçilere yıkmanın hesaplarını yapıyor. IMF ve Dünya Bankası, devletlerin büyük şirketler lehine müdahalede bulunmasını dayatıyor. Hükümetler de kolaylaştırıcı rolünü oynuyor.

Bugüne kadar özelleştirmeleri savunanlar “kamunun her türlü üretimden çekilmesi” gerektiğini söyleyenler şimdi devletin kendilerini kurtarmasını istiyorlar. Başta özelleştirmelerin beşiği İngiltere ve ABD olmak üzere devletler, şirketleri kurtarmak için milyar dolarları akıtıyorlar.

## Kapitalistler krizden çıkmak için hangi yöntemleri uyguluyorlar?

- ▶ Emek sömürsünü artırmak, yani ücretleri düşürmek, fazla çalıştırmak, ücretsiz izin dayatmak, işten çıkarmak vb.
- ▶ Sosyal güvenlik, sağlık, işsizlik fonları, kıdem tazminatı gibi kazanımları yok etmek, biz emekçilerin biriktirilmiş kaynaklarını yağmalamak,
- ▶ Halkın birikimlerine el koyabilmek için, tüketim ürünlerine zam yapmak, dolaylı vergileri arttırmak, sermayenin vergi borçlarını ertelemek veya affetmek, hazineden yardım yapmak, hatta dış borçlarını üstlenmek.

Bunların yanı sıra, süren savaşları yoğunlaştırmak, yeni savaş alanları yaratıp, halkları ve emekçileri birbirine kışkırtmak ve böylece daha kolaylıkla krizi emekçilere yıkmak istemektedirler.

Bu yöntemler Türkiye'de de uygulanıyor. Kriz gerekçesi ile binlerce işçi işten atıldı, zorunlu ücretsiz izine çıkarıldı, işten atmalar devam ediyor. Sanayide kullanılan elektrik ücretine indirim yapılırken, evde kullanılan elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere birçok temel tüketim maddesine fahiş zamlar yapılıyor. Hükümet asgari ücrete 24 lira zammı(!) reva görüyor. Patronlara da vergi indirimi getiriyor. Binlerce küçük esnaf kepenk kapatıyor.

AKP Hükümetinin krize karşı aldığı önlemler emekçilerin hayatını kolaylaştırmayı değil, sermayenin kardan zararını azaltmayı hedefliyor.



## Krizin, Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanına Etkileri

İşsizliğin ve yoksulluğun arttığı bir ortamda beslenme, barınma, ısınma, temiz su gibi temel gereksinimlerini karşılayamayanların sağlık sorunlarının artması kaçınılmazdır. Yoksulluk ise her türlü sosyal hizmet ihtiyacını arttıracaktır. Bu nedenle de, krizin en çok etkileyeceği alanların başında sağlık ve sosyal hizmetler gelmektedir.

Krizin uzaması ve tarım krizi olarak da seyretmesi durumunda ise Türkiye gibi 70 yıldır “mutlak açlıkla” karşılaşmayan bir ülkede dahi açlık yaygın sorun olabilecektir. Yoksulluk, öncelikle çocukları, yaşlıları ve kadınları vuracaktır.

Hükümetin bugüne kadar yürüttüğü özelleştirme ve paralı hizmet uygulamaları nedeniyle hizmete ulaşım zaten yeterince zorlaşmıştı. Bu durum daha da ağırlaşacaktır.

## “Ümüğümüzü sıktırmayacağız” diyen Hükümet Ne Yapıyor?

- ▶ SSGSS yasasına dayanarak şimdilik 1. basamak hariç, tüm sağlık kurumlarına başvuruda 3-10 TL arası katkı payını (muayene ücretini) memurları ve yeşil kartlıları da kapsayacak şekilde genişletti,
- ▶ 2009 bütçesinde de sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetlere yeterli pay ayırmadı. Aksine silahlanmaya, rantiyeye, örtülü ödeneklere payı arttırdı.
- ▶ Bir öğün yemeğimize dahi göz dikti,
- ▶ Sosyal hizmetler, işlevine uygun olarak hizmet veren biçimde değil, muhtaçlık üzerinden sadaka dağıtımı olarak yapılandırılmakta, sosyal yardımlar siyasi rant aracı olarak değerlendirilmektedir.
- ▶ Devlet hastanelerini tamamen kendi kendine yeten işletmelere dönüştürerek parça parça taşeron şirketlere pazarlamayı hedefleyen “Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı” nı kısa zamanda yasalaştırmak istemektedir,
- ▶ 150 dolara yabancı hekim çalıştırmayı, radyoloji çalışanlarına haftada 40 saat, sağlık ve yardımcı sağlık personeline esnek çalıştırmayı dayatacak olan “Tam Gün Yasası” nı yeniden gündeme getirmektedir.

Bu süreçte özel hastane patronları da boş durmamakta, çalışanlarını %30 oranında azaltmaya giderek, sağlık emekçilerini işten atmaktadır.

Bu uygulamalar hükümetin, “krizi fırsata dönüştürmekten” neyi anladığını açıkça göstermektedir.

## Emekçilerin krizden çıkışının tek yolu vardır; Krizin yükünü reddetmek, faturayı krizi yaratanların sırtına yıkmak için, mücadele etmek.

Temel ücretleri genel olarak yoksulluk sınırının altında olan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin krizden etkilenmemesi mümkün değildir. Hükümet, kamu emekçileri için 2009 yılı zammını %8,5 olarak ilan ettikten sonraki 5 ay içinde temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamlar bu oranı çoktan geçti. Ek ödeme adı altında aldığımız ücretler emekliliğimize yansımamaktadır. Döner sermaye gibi ödemeler ise garanti değildir.

